



12.47x19.35	1	עמוד 21	הארץ - the marker	19/05/2020	73048752-6
בית איזי שפיר - 82023					

## ארגוני החברה האזרחית מקבלים כבוד, אבל לא סיוע

פעלה להקמה מיידית של קרן חירום לאומית. ללא קרן כזו, כרבע מהארגונים הנותנים מענה לחלשים ביותר בחברה עומדים בפני סגירה מיידית. אלה שבחזית המענה היומיומי לילדים בסיכון, אלימות במשפחה, עוני, מוגבלויות ועוד, עדיין ממתנינים ל-200 מיליון השקלים שהובטחו להם בעבר כסיוע ממשלתי – אך מעולם לא הועברו.

ביום העצמאות קיבלתי את פרס ישראל על מפעל חיי – בית איזי שפירא, הנקרא על שם אבי, שהיה מאמין גדול בקהילה, ומתוקף כך האמין גם בזכות של כל אחד ואחת מאתנו לזכות שוות ולהיות חלק פעיל בקהילה. מפעל החיים שנושא את שמו הוא ההגשמה של חלומי להקים בישראל מרכז מצוינות לאנשים עם מוגבלות, הפועל לשינוי חברתי ולשינוי תפישות תוך מתן מענה בקהילה לצרכים העולים מהשטח בתחום המוגבלות.

ההכרה הרשמית בחשיבות הפעילות המימשלת בנושא מחממת את הלב, אך לא ממלאת את הקופה. ארגונים ועמותות, וביניהם בית איזי שפירא, ממשיכים לתת מענה משמעותי לקשיים העצומים שיש גם בימים אלה, ואולי ביתר שאת בימים אלה, למשפחות מיוחדות. כל זאת, במסגרת חוקי-תקציבית ועם צמצום בלתי יתואר במשאבים.

בסקטור החברתי, אין לנו זמן ואין לנו את הדרך קסום לעצור ליותר משנייה אחת כדי להתבשר מאדי ההכרה והאהבה. העולם כפי שהוא כיום דוחף אותנו להמשיך במלחמה המתמשכת למתן מענים איכותיים לאוכלוסיות פגיעות בחברה הישראלית, ואין לנו ברירה אלא להילחם גם על עצם קיומם וחוסנם של ארגוני החברה האזרחית. המסע הזה בעיצומו, והגיע הזמן שהמוסדות הרשמיים ישרו קו אתנו ועם הציבור, ויקצו משאבים ויעבירו כספים שכבר הובטחו.

הכותבת היא מייסדת בית איזי שפירא וכלת פרס ישראל למפעל חיים

### המגזר השלישי נעמי סטוצ'ינר



בשיא משבר הקורונה התגלו סדרי העדיפויות, עולם הערכים וסטי האינטרסים של מקבלי ההחלטות וקובעי סדר היום. למשל, המלצות הוועדה לתערוף הולים שקבעה כי אנשים עם מוגבלות הזקוקים לסיוע – יופלו לרעה בתור לקבלת טיפול מציילי חיים; או העובדה שגם בתוך גל שידורים בלתי פוסק, נשמעו מעט מאוד מילים על קריסת הסקטור החברתי – על שלל העימותות והארגונים החברים בו וממלאים את הוואקום הסוציאלי במדינה.

מטבעה ההרסני, הקורונה מגבירה את כוחה של הקהילה ומעצימה את הערכות ההדדית. כולנו ראינו איך הקשר האנושי ויזומות סיוע מקומיות מחזקים אותנו. אך עם זאת, הקורונה גם חשפה התייפפות. האמת הקרה הוגשה לנו בחסות המגפה: אמנם הציבור מעריך את עובדי ומתנדבי העימותות והארגונים, אבל זה לא בא לידי ביטוי הולם בתקציבים הממשלתיים.

המגזר השלישי בישראל מכיל בימי שגרה כחצי מיליון מועסקים, כ-14% מהמשרות במשק, לצד כחצי מיליון מתנדבים נוספים. ובכל זאת, למרות חלקו במשק ובחברה, הוא לא זומן לאף שולחן דיונים עם משמעויות תקציביות, והממשלה לא

**ללא עזרה, כרבע מהארגונים הנותנים מענה לחלשים ביותר בחברה הישראלית עומדים בפני סגירה מיידית**